



REFUGE DU MONTENVERS

Bon chic!

De Refuge du Montenvers werd in 1880 als Grand Hotel gebouwd aan de rand van een wereldwonder, het Mer de Glace. De Europese elite reisde naar Chamonix om met eigen ogen te zien waar beroemde auteurs over schreven, maar wilde wel in stijl overnachten. Het robuuste pand waarin de 19de eeuwse *beau monde* sliep is gerenoveerd met respect voor de rijke geschiedenis en ademt de luxe van nu.



Productie **Hans Avontuur**

Net als in de 19de eeuw kun je de Refuge du Montenvers op twee manieren bereiken, te voet of met de Chemin de fer du Montenvers. Vanuit het centrum van Chamonix trekt een locomotief de rode wagons naar 1.900 meter hoogte. Bij het naderen van het eindstation doet de bergwereld zijn plicht. Adem in, kijken en bewonderen. De scherpe pieken rond de Aiguille du Dru aan de ene kant, de Aiguille du Grépon aan de andere zijde. En met die majestueuze gletsjer ertussenin.

Het is maar een paar passen lopen naar de Refuge die in 1880 als Grand Hotel werd gebouwd, hoogtijdagen beleefde, maar eind vorige eeuw stevig in verval raakte. Het is gerenoveerd zoals het hoort. Met het comfort van nu zonder dat daarbij de charme en het rijke verleden zijn verdwenen. De wanden zijn nog altijd bekleed met het oorspronkelijke hout, de vloeren kraken en de wanden fluisteren verhalen van toen.

Over keizerin Joséphine, die met een soort expeditie karavaan naar de Montenvers kwam. En over Lord Byron, die het helemaal niet zo had op die angstaanjagende bergen. Of neem het bezoek van Mary Shelley, die hier inspiratie vond voor verschillende passages in haar bestseller Frankenstein: 'De aanblik van de afschrikwekkende én majestueuze natuur maakte mijn geest altijd helder en deed me de zorgen van alledag vergeten.'

AMBIANCE

De sfeer in het oude pand met twintig kamers is ontspannen. De ambiance begeeft zich ergens tussen luxehotel en berghut. Warme

retro stoffen, industriële materialen, leer, wastafels van emaille, historisch hout en details als vintage lichtknopjes zorgen tesamen voor een vorm van 'bon chic'.

De 19de eeuwse reizigers kwamen 's zomers. Nu is het hotel ook 's winters open voor wie een paar dagen omringd wil zijn door bergen en bergen alleen. Vanaf de voordeur kun je de omgeving verkennen op sneeuwschoenen of toerski's. Natuurlijk regelt het hotel, net als ruim 140 jaar geleden, ervaren berggidsen voor avonturen in de sneeuw. Een hoogtepunt is de afdaling door de Vallée Blanche, die op 3.800 meter begint en over de gletsjers terug naar het hotel voert.

LUXE ANNO NU

De Refuge du Montenvers voelt al snel als thuis. Aperitief bij de haard, een warm bad met uitzicht op de hoogste toppen, aanschuiven in het restaurant voor een gastronomische maaltijd of een eenvoudige tartiflette met een glas rode wijn uit de Savoy erbij. Rust. Comfort. Alle tijd van de wereld op een unieke plek. Het is de luxe van de reiziger anno nu.

De avonden in de bergen zijn relatief kort. De inspanningen van de dag, de berglucht en de rode wijn maken het hoofd al gauw rozig. Een laatste gesprek in de lounge en naar bed. Omarmd door wanden, plafond en vloeren van oud hout. Een warme, veilige plek te midden van woeste toppen, steile flanken en gletsjers met hun traag bewegend ijs. Als je heel goed luistert hoor je ze af en toe kraken. ●

refugedumontenvers.com
chamonix.com

